



SCT. GEORGS GILDERNE I **SILKEBORG**

Årgang 63

NOVEMBER 2014

Nr. 5

ARRANGEMENTER i NOVEMBER/DECEMBER 2014

Ø
X
S
S
N

Distriktet

Onsdag 19/11/2014 Herning Distriktsgildehal med ridderopt.

Alle

Onsdag 03/12/2014 Juleandagt kl. 18.00 Grønbæk Kirke

Lørdag 13/12/2014 lørdag 12.30 Paradislejren Julefrokost

2.Gilde

Onsdag 03/12/2014 18.00 Grønbæk Kirke. Efter arrangementet i Grønbæk kirke er der julehygge i Fælleshuset, Højmarken 60, hvor der vil blive serveret julefrokost. Gruppevis tilmelding til Hanne Andersen på hmasilk@mail.tele.dk senest søndag 30.11.

3.Gilde

Tirsdag 18/11/2014 kl. 19.00 Info om hjertestartere og alarm i Medborgerhuset.

Tirsdag 09/12/2014 18.00 Julekomsammen, Vinderslev, kl. 18.00

Kjellerup

Onsdag 26/11/2014 Program kommer senere. Bjerringbro Fredslyset hentes i Bjerringbro. Alle kan deltage.





Sct. Georgs Gildet

Inviterer alle Gildebrødre og deres ægtefæller



I Silkeborg og Kjellerup gilderne - til **JULEGUDSTJENESTE**

Onsdag d. 3. Dec. Kl. 18,00

Grønbæk Kirke

Præstevangen 39, Grønbæk, 8643 Ans



Kirken menes opført omkring år 1200. Der er brugt ca. 1500 smukt tilhugne kvadersten til skibet. Bemærkelsesværdigt er de fire fritstående søjler i apsis. I kirken ses den enestående døbefont. Det er en af Danmarks største og er fremstillet af det rødlige Hoburgmarmor fra Godtland. Apsis præges af smukke kalkmalerier fra ca. 1225. De blev afdækkede i 1905 efter at noget puds var faldet ned.

Sognepræst Knud Ove Mandrup vil fortælle os meget mere om kirken og holde en kort gudstjeneste.

**Efter gudstjenesten samles Kjellerup Gildet, hos
Vera og Svend Åge Nørgård, Hindbjergvej 24 - ca. kl. 19,30**

Her serveres julemad og der hygges med sang og leg / medbring en pakke.

Sidste tilmelding til mad og julehygge er mandag d. 1. Dec.

Tilmelding til Vera 86 88 2443 /61 78 08 83, e-mail: vera.saan@gmail.com
Eller Birthe 86 88 1769, e-mail: bf@uhrskov.net



Med Gilde Hilsen
Birthe Birthe Vera

God Jul

TIL 2. GILDE, GILDELEDELSE OG GILDEBRØDRE.

I FORBINDELSE MED KNUDS SYGDOM OG BISÆTTELSE MODTOG JEG OG DERMED FAMILIEN RIGTIG MEGEN DELTAGELSE OG OPMÆRKSOMHED FRA JER. DET SIGER VI INDERLIGT TAK FOR. DET VAR BESØG, BREVE, TELEFONSAMTALER, GODE TANKER OG BLOMSTER, SOM ER EN STOR TRØST OG STØTTE FOR OS. HJERTELOG TAK TIL JER ALLE.

INGER.

1. Gilde

Julearrangement d. 3. december 2014 på Ludvigslust, Julsøvej 248, Svejlbæk

Pris: 150,-kr + drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Kirsten Gutorm Andersen senest 26. nov. på tlf. 4026 6316 eller mailto: kirstengandersen@gmail.com.

Med Gildehilsen

Kirstine Tagmos

1. Gilde

Mandag den 12. januar 2015 kl. 19.30

Nytårgildehal i Sejs-Svejlbæk Kirke. Gruppevis tilmelding senest den 05. januar til Mette Yde tlf. 86827826 eller mail yde@sport.dk.

Gerne med angivelse af hvor mange kvinder og hvor mange mænd der deltager.



2. Gilde

Fredag den 16. januar 2015
Nytårgildehal med væbneroptagelse.

Nærmere oplysninger om tid og sted følger fra festgruppen. Gruppevis tilmelding til Hanne Andersen på hmasilk@mail.tele.dk senest den 11. januar.



Julefrokost i Paradislejren.

Lørdag d.13.december kl.12.30 holdes den traditionelle gilde-julefrokost.

Traditionel fordi vi har gjort det mange gange og altid efter samme opskrift : lidt gammelt og lidt nyt. Blandingen giver en hyggelig eftermiddag sammen med glade gildevenner - SÅ VELKOMMEN !

Pris for denne frokost er 100 kr.

Lejrudvalget glæder sig til at se mange .

Tilmelding til Ellen Schou, 86846463, senest 6/12

Fødselsdagsgildehal nr.51

3.gilde



GM: Velkommen til gæster, ægtefæller og gildebrødre!

24. oktober 1929: Wall Street krakket.

24. oktober 1945: stiftelse af FN.

24. oktober 1945: Norge: Quisling henrettes.

Dagens navn: Proctus – opkaldt efter en græsk filosof. Levede år 411-485.

GM tænker tilbage på en vellykket jubilæumsfest sidste år- og nævner 25 års jubilæaren Mogens Pedersen, som desværre er forhindret i at være til stede i dag.

I sin tale tager GM Facebook under (k) ærlig behandling . GM lægger hårdt ud med en fødselsdagsudmelding fra et 10-årigt barn. Denne udmelding kunne såmænd også være skrevet af en voksen, der er ude i tovene efter en drukstur.

Facebook er et mødested på nettet, hvor man kan kommunikere med venner og bekendte. Man følger automatisk personer, man er venner med. Man kan også

følge personer, man er interesseret i, men ikke nødvendigvis venner med. F.eks. politikere, berømtedder og journalister.

I nyheder kan man modtage opslag fra sine ”venner”, samt reklamer af enhver art, nyheder fra dagblade, madopskrifter og fotos, links til andre hjemmesider og meget mere. Man kan ”chatte” med vennerne og med fremmede. Som det hedder, kan man opslå noget ”på sin væg”.

Grundlæggeren af ”Facebook” er en amerikansk studerende, Mark Zuckerberg. Det oprindelige formål var at oprette en årbog for studerende ved et universitet.



Siden har Facebook udviklet sig til et verdensomspændende socialt medie. Andre sociale medier er siden kommet til, f.eks. Twitter og Instagram med flere. Det største på verdensplan er dog stadig Facebook. Alene i DK er 3 millioner mennesker registrerede som Facebook-brugere, her af mange 50+. De helt unge finder Facebook lidt taberagtig og er i stedet gået over til Twitter, hvor mor og far måske ikke lige kigger dem over skuldrene.



Alle disse medier bruges til at offentliggøre mangt og meget- ikke mindst det meget private. De sociale medier bruges også til udskældning, chikane, tilsvining og sladder. Ifølge Midtjyllands Avis skulle der være 3 lokale sladdersider på Facebook: Silkeborg-sladder, Sejs Sladder og Kjellerup-sladder. Bliver en side så ondskabsfuld at den bliver lukket af Politiet, dukker der straks en anden op.

For ikke længe siden gik grænserne for privatliv ved ens entredør, for ikke at tale om soveværelsesdør eller toilettdør. Hvad er det, der gør, at vi (nogle?) i den grad får lyst til at udstille sig selv? Meget private handlinger samt tanker og følelser, hvorfor er det lige, at man har lyst at give andre indblik i alt hvad man beskæftiger sig med?

Privatliv opfattes meget forskelligt. Hvad der er privat for den ene, er det ikke nødvendigvis for den anden. Man skal dog selv sætte sine egne grænser. Forfattere og skuespillere(Noel Coward, Ingmar Bergmann, Susse Wold og Bent Mejding)

har givet os såvel barske og humoristiske indblik i det ægteskabelige liv. Engang var det Private Rum og det Offentlige Rum to forskellige begreber. Det flyder mere sammen i dag. Opgaven for den enkelte er: At definere sit eget Private Rum, samt at vise respekt for andres.

Et citat fra en ikke-bruger af Facebook, Twitter med flere: ”Jeg har ingen konto til disse medier. Derfor går jeg rundt i gaderne og råber til tilfældige mennesker, hvad



jeg spiser og drikker, mine toiletvaner og hvordan det ser ud hjemme hos mig. Det er vigtigt at bygge et netværk! Indtil nu har jeg fået 3 følgere: to politibetjente og -vistnok- en læge!”

GM talte til slut om dagens store fødselsdagsbarn: De forenede Nationer, dannet i 1945 af 51 nationer med dette formål: at hindre en ny verdenskrig i at opstå igen. Menneskerettighederne er blevet formuleret i FN. Der er nu 193 stater i FN. FN spiller en vigtig rolle i International Udviklingspolitik, Miljøsamarbejde, kamp for Menneskerettighederne m.m. Opgaverne griber om sig til stadighed.

FN soldater var fra 1948 til 1993 udsendt som fredsbevarende styrker med formålet at holde de stridende parter fra hinanden. GM afslutter sit indlæg med Schillers hymne ”Ode til Glæden”. Kommer fra Beethovens 9. Symfoni. Gennem musikken udtrykker denne de europæiske idealer om frihed, fred og fællesskab.

5 minutter Skt. Georg ved Frode Nør-

gaard. Temaet kaldte Frode MAGT.

I sommeren 2010 besøgte Frode med sin datter Cambodia på en rundtur, et spændende land, hvor de kun mødte venlighed på deres vej. De besøgte tempelområderne Siem Reap og hovedstaden Pnomh Penh.

Cambodias blodige fortid går lige i hjertet, når man har set og hørt om overgreb og den terror, der fandt sted i 1975 til 1979 under de Røde Khmer og Pol Pots Styre.

I Pnomh Penh besøgte de gymnasiet Toul Sleng, der blev omdannet til torturfængsel. I dag står det som det blev efterladt i 1979 med celler, forhørslokaler og fotodokumentation af forhørsmetoder samt utallige fangeportrætter. Mere end 140.000 mennesker blev holdt fanget og tortureret her inden de blev henrettet på The Killing Fields. Man mener, at kun 7 personer har overlevet opholdet i Toul Sleng, kaldet 21. Man har anslået, at De Røde Khmerer i de 4 år, de havde magten i landet, har dræbt ca. 2 millioner Mennesker ud af en befolkning på 8 millioner- bare fordi de havde en uddannelse eller havde arbejdet for den forrige regering.

I Maos Kina havde man praktiseret ideen om det klasseløse bondesamfund, hvor håndens arbejdere skulle arbejde for en fælles stat, hvor man havde udryddet de intellektuelle samt alle der ikke passede ind i systemet. Disse ideer tog Pol Pot til sig og udøvede et rædselsregime i de 4 år, han og De Røde Khmerer var ved magten. Pol Pot blev ikke retsforfulgt og fortrød ikke sine ugerninger. Han døde i 1998.

Frode anbefaler os at læse bogen:” De dræbte min far”. Forfatteren beskriver de rædsler hendes familie- far, mor og 8 børn har været udsat for.

Frode takkede for tilhørernes opmærksomhed og opfordrer til at tænke over, hvad magt kan føre til.

Efter middagen havde Kjeld Roat et tankevækkende indlæg, hvor han satte krigen i 1864 i historisk perspektiv med linjer tilbage til Margrethe d. 1, hendes søn Oluf, der blev konge af Danmark- Norge og døde i en ung alder. Som bekendt var Margrethe jo arkitekten bag Kalmar-unionen. I de følgende århundreder fulgte et utal af krige, dels mod Sverige, dels mod naboen mod syd. Englænderne var da også inde i billedet med bombningen af København og beslaglæggelsen af den danske flåde. Ikke alt for geniale regeringer bidrog til de nationale ulykker: afståelsen af Norge til Svenskerne samt tabet af Sønderjylland og Sydslesvig i 1864. Som bekendt kom Sønderjylland tilbage til DK ved folkeafstemningen i 1920. I de senere år er forholdet mellem Danmark og Tyskland blevet mere afbalanceret.

Tak til gruppe 32 for en fin fødselsdagsfest, som fandt sted I Silkeborg Golfklub, Resenbro samt tak til alle for en rigtig god aften.

Referent: Gerda

2. Gildes Gildehal den 18. 09.2014

Det har været et skønt forår og en herlig sommer, som selv sydeuropæerne har misundt os. Det har måske næsten været for godt, der kom så mange afgrøder at priserne specielt på korn faldt, spændende at følge om det giver billigere produkter i butikkerne.

Der var også nogle kølige vinde i forsommeren fra forskellige sider. Det føg med blade i A 4 størrelse. Ofte lød det ”you got mail”, Min mailbox blev gang på gang fyldt med store hvide blade. Det ruskede godt. Der blev kæmpet bravt for at holde

det hele på afstand, og minimere skaderne mest muligt, Desværre væltede et af de ældste træer. Måske er der håb om genrejsning, - ved fælles hjælp. Vindene er stilnet af, og mange gode kræfter arbejder på at reetablere, så vi kan vende tilbage, om ikke helt som før bogen sprang ud, så til noget som vi alle kan genkende.

Efteråret er en god tid til at etablere nyt, flytte lidt rundt og plante. Hvor der blev huller, der er god vækst, hvis vi hjælper hinanden, kan vi gå et nyt forår i møde, og mødes derude og nyde det nye forår og sommeren.

I de før omtalte A4 blade stod der rigtig meget, for meget til tider, det skulle have tid til at bundfælde sig, for at blive rigtig opfattet.

Det har fået mig til at se lidt på, hvad der ellers blev skrevet og sendt i cirkulation, uden det på nogen måde har noget som helst med det før nævnte at gøre.

Det er ikke længere kun socialt udsatte, der skal lægge ryg til diverse udtalelser og risikere at blive udstødt. Helt almindelige mennesker, børn, voksne, ældre, altså almindelige borgere risikere at blive udstødt, hvis de ikke lige passer ind i middelklassens boligkvarterer. Det er ikke "kun" flygtninge, men måske både jer og mig:

I en avis stod der:

"Nogen af dem skriger, når de dør"
"nogen råber op", "deres bygninger skygger for solen og tager udsigten".

Det var udtalelser der fremkom i en københavnsk kommune, da man ville bygge et plejehjem i nærheden af et villakvarter. Det er beskæmmende at høre, hvordan der bliver talt om ældre medborgere, eller ældrebyrden. Det blev også nævnt at de gamle kunne flyttes til et industrikvarter, da de ikke vil få samme glæde af den attraktive beliggenhed, som andre gør. I et villakvarter i Ballerup blev der

kastet æg og andet godt, mod en børnehaven, i protest mod en nyligt etableret udflytterbørnehaven i området. Det man i dag kalder :Nimby-effekten –not in my backyard, er rykket ind i ligusterkvartererne, modstand mod forandringer: Har vores tolerance det ikke godt?, uviljen mod anderledes værende vokser, sammen med intolerance og egoisme. Der er ikke tale om, at der skal placeres nogle flygtninge i kortere eller længere tid, der her har fået nogen på barrikaderne. Det handler om, at vi ikke har overskud og rum til de forskelligheder som livet nu er indrettet med. Om det skyldes, at vi er blevet forventet med at vi bare kan zappe videre til det næste program, hvis vi ikke gider eller har overskud til det der foregår lige nu og her, ved jeg ikke, Men jeg synes det er uhyggeligt.

Der er ved at blive opbygget en ligegyldighed med folk omkring os, hvis de da ikke kan bidrage med noget, der er en tendens til "her kommer jeg". Prøv bare at se på trafikken.

Det er også en tendens til, at alt skal være super /mega / fantastisk/fedt superfedt / enestående, rigtig rigtig godt osv. Det flyger i luften med tomme og ligegyldige tillægsord, så når der endelig er noget der er godt, og man gerne vil give et velment kompliment, mangler vi ord der dækker og virker ægte.

Jeg var her i sommer på et lille kursus, hvor deltagerene skulle gennemløbe en løbebane med 9 forhindringer. De 2 instruktører roste til højre og venstre, og klappede alle på skulderen, og hvor de ellers kunne komme til det, selv om flere deltager var gas blå i hovedet, og ikke kunne gennemføre, eller skvattede ned af forhindringerne, blev der rost. Det fik mod slutningen af forløbet, en af deltagerne til at råbe højt og tydeligt så hold da..., til de pågældende instruktører. Der blev meget stille, vi fik se-

nerne mulighed for at drøfte den ligegyldige ros, der får den stik modsatte virkning, det havde instruktørene slet ikke tænkt over, der var bare deres måde at trække vejret på. At vi gik derfra med en dårlig oplevelse, fattede de ikke.

Er det noget af samme skuffe man bliver udsat for, når man ringer til TDC oplysningen 118 ? efter at være blevet gjort helt klar af en talemaskine, selvfølgelig, at opkaldet koster 17 kr., kommer der et levende menneske og siger ” mit navn er Susanne”, med overdreven venlighed, ”Hvad kan jeg hjælpe med” Hvad kommer det mig ved hvad damen hedder ? jeg får ikke hjælp, jeg har købt hjælp 17 kr.. ..og så kan man ikke engang få før omtalte Susanne til at nævne telefonnummeret. Vær så god, nummeret kommer her: det er så en talemaskine, der siger nummeret, på en måde så det dårligt kan huskes bagefter.

Jeg købte noget på nettet en dag, ganske nemt og uden overflødige kommentarer, fik en ordrebekræftelse næsten omgående, Det tænkte jeg ikke nærmere over, før et par dage senere, da der kom en ny mail fra firmaet bag mit køb. Der stod at læse ” kære Steen”, jeg viste ikke engang vi var på fornavn og ”kære”, stod der videre at læse; ”vi har i dag afsendt dine varer, håber det indfrier dine forventninger, ellers husk du har 365 dages fortrydelsesret. Have a nice day, Jesper”. Og firmaet ligger i Brørup. Hvad indflydelse har Jesper i Brørup på min dag, kammeratlighed er kun acceptabel, når den føles naturlig og gensidig.

Er tiden inde til, at vi skriver færre mails og SMS'er, taler mere med - og til hinanden, end om hinanden, at vi bare lytter og viser gensidig respekt for vore forskelligheder, og prøver at nå fælles målsætninger, det er da egentlig gået ganske godt de sidste 40-45 år.

Det er for nemt, bare at sende elektroniske

beskeder med ligegyldige smileys og andre symboler og henvisninger, samt udtalelser man ikke tør sige direkte, det har ingen værdi. Så det er meget passende at vi her bagefter skal høre om digitale postkasser. En fordel ved denne type postkasse er, at man ikke er på fornavn med den, endnu!

5.minutter

Birthe Grønfeldt havde valgt at fortælle om sit engagement i arbejdet med hospice i Regionen, nærmere bestemt omkring Silkeborg.

Cicely Saunders, er en kvinde, som er født den 22. juni 1918 i Bemet. Det er en lille by, som ligger lidt uden for London. C.S. var ked af at gå i skole, og havde meget få venner. Hun uddannede sig til sygeplejerske, socialrådgiver og læge, og grundlagde de basale principper for moderne hospicebehandling. I 1964 udviklede hun således begrebet tota smerte hos døende patienter, hvilket indebærer en samlet omsorg for og dækning af patientens legemlige, sociale, psykiske, åndelige og eksistentielle behov. I 1967 åbnede C.S. St. Christophers Hospice i det sydlige London. Ordet hospice betyder egentligt herberg for vejfarende. Har så siden ændret betydning. Dette hospice blev hurtigt centrum og mønster for palliative behandlingsmetoder. Det vi i dag kender som smertebehandling, smertelindring. C.S. igangsatte forskning inden for smertebehandling og fastlagde også nye principper herfor. C.S. ledede St Christopher Hospice indtil 1985. I 1980 blev C.S. adlet som anerkendelse for sit epokegørende arbejde. Hermed opstod hospicetanken for alvor i Danmark.

Hospice er et tilbud til de få.

Kun en meget lille del af de ca. 60.000 - 65.000 mennesker, der årligt dør i Danmark, har realistisk mulighed for at tilbringe den sidste levetid på et hospice. Det

er en lægefaglig vurdering i tæt samarbejde med hospicelederen om en patient har ”glæde” af at blive indlagt på et hospice. Det er sådan, at man på et tidspunkt under de tidligere amter vedtog, at oprette et hospice i hvert amt.

På et tidspunkt i 1996, fremlagde jeg, sammen med Birthe Skårup DF, et forslag i amtsrådet, om at etablere et hospice i Århus Amt. Der var ikke mange som lyttede, eller der var ikke mange i amtsrådet der var klar over hvad vi talte om. Forslaget blev i hvert fald ikke til noget i denne omgang.

I 2003 blev jeg ringet op af en kollega fra Kjellerup, som spurgte, om jeg ville være med til at arbejde for et hospice ved det tidligere sygehus i Kjellerup. Det var tidligere blevet renoveret, og i forbindelse med amternes nedlæggelse, var der ikke længere brug for disse bygninger som sygehus. Så det var et spørgsmål om at finde på noget andet. Det ville jeg rigtig gerne. Den daværende borgmester i Kjellerup synes også godt om ideen. Vi oprettede en idégruppe, og indkaldte borgere til dansen af en støtteforening, og der blev valgt en bestyrelse. Der var stor interesse for projektet i Kjellerup, og støtteforeningen voksede hurtigt til over 1000 medlemmer.

Der blev taget kontakt til amtet, og det hele gik så stærkt, at Skive løb med hospicet i forhold til de nye Regionsgrænser. Initiativgruppen, som jeg tilhørte, fortsatte kampen om endnu et hospice, for det måtte der da være brug for i den nye Region Midt. Men i mellemtiden havde en privat person doneret omkring 20 mio. til et hospice i Hvide Sande - hvilket jo er i Region Midt. Det blev en svær kamp. Vi forsøgte, at holde humøret oppe på den støtteforening vi nu havde fået stablet på benene. Vi havde forskellige foredragshol-

dere, både fra kræftens bekæmpelse, på det tidspunkt ved Arne Rolighed, formanden for Ældresagen, formanden for Hospice Forum Danmark og mange fremtrædende personer, for gennem dem at søge trøst og opretholde gejsten til at kæmpe.

Intet lykkedes. Bent Hansen kom på besøg, og spurgte os i initiativgruppen, om der ikke var nogen af os, der kunne se udsigter til at kæmpe kampen mod syd.

Der var to af os, som kunne det. Den øvrige gruppe arbejdede videre for projektet i Kjellerup. Man kunne jo aldrig vide, om projektet lykkedes. Det viste sig så, at Regionen jo ejede sygehusbygningerne i Brædstrup. Dette sygehus stod mere eller mindre tomt. Der var etableret et livsstilscenter, men ellers var bygningerne tomme. Nu var der så en gruppe mennesker i Brædstrup, der oprettede en støtteforening med det for øje at etablere et hospice her. Dette arbejde deltog så den tidligere borgmester i Kjellerup, Hans Jørgen Hørning og jeg i, sammen med den dannede støtteforenings bestyrelse.

Vi købte nu sygehuset af Regionen og indgik et samarbejde med Danske Diakoner.

Vi havde et fantastisk positivt samarbejde med Regionen omkring den økonomiske side, som jo ikke var uvæsentligt. Det nye hospice bygges med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og regionen har indgået driftsoverenskomst med Danske Diakoner, som skal stå for driften. Vi blev så enige om, at danne en selvejende institution med Danske Diakoner og støtteforeningen.

Den selvejende institution har nu revet de gamle bygninger af sygehuset ned og er godt i gang med at bygge et nyt hospice til de 9 pladser vi fik tildelt med udsigt til 12 pladser på sigt. Rent bygningsmæssigt vil det se bedst ud at bygge ”skallen”nu. Og det gør vi så.

Region Midt har således 50 hospicepladser fordelt på 5 hospicer.

Der er et hospice Søholm i Århus, der er Anker Fjord i Hvide Sande, Hospice Limfjorden i Skive, hospice Djursland i Rønde, og nu Gudenå Hospice i Brædstrup. Dette er jo en pæn geografisk fordeling. Et hospice bliver oftest tildelt 12 pladser.

Vi startede med initiativgruppen i april 2013. Første spadestik til hospicet blev taget i april 2014, og her forleden dag, den 16. september 2014, havde vi rejsegilde på Gudenå Hospice, som det hedder. Dette forventes at stå klar til ibrugtagning 1. april 2015, med forventet indvielse af Kronprinsesse Mery.

Vi har lige ansat en hospicechef, som nu skal indgå i samarbejdet med indretning og ansættelse af faglig ekspertise. Også frivillige skal med tiden indgå i samarbejdet. Jeg sidder i dag i den selvejende institutions bestyrelse, udpeget af støtteforeningen. Jeg glæder mig meget til Gudenå Hospice bliver åbnet til hjælp for døende og deres pårørende.

Til orientering, kan jeg fortælle, at det at blive indlagt på et hospice bliver betalt af det offentlige på lige fod med en indlæggelse i en sygehusseng!

Til slut sang vi ”Septembers himmel er så blå.”

Eftergildehallen

I eftergildehallen havde gruppe 22 arrangeret sig med Silkeborg Bibliotek, hvor vi fik en gennemgang af, hvordan adgangen

til Digital Post foregår og, hvad man især skal være opmærksom på.

Man kan få adgang til sin digital postkasse ved at gå ind på borger.dk, hvor man skal logge ind med sine NEMID adgangskoder og sit nøglekort. En mere enkel adgang er via en SMARTPHONE eller TABLET,



hvor e-boks har fuldt de samme muligheder, som adgangen via computeren. Her behøver man kun sit cpr-nummer og sin adgangskode. Der var stor spøgelyst til emnet og Lene og Doris fra Biblioteket svarede beredvilligt på alle spørgsmålene. Tak til gruppe 22 for arrangementet, som også indebar adgang til kaffe og kage.
npfs

1.Gildes fødseldagsgildehal mandag d. 20.oktober

Til tonerne Amitras dans fra Peer Gynt spillet af Michala Petri, trådte vi ind i gildehallen, der i alt favnede 32 gildebrødre og gæster.

Bo bød velkommen til fødselsdagen og ”

Det lysner over agres felt” klang varmt og lyst i hallen.

Bo havde hentet inspiration til sin gildemestertale i Ove Halds ” 5 minutter” om Dannebrog, men det var det danske

sprog der var Bo's omdrejningspunkt, det danske sprog som ændrer sig meget for tiden,--- tænk på alle de mange dialekter, hvoraf mange er ved at uddø, en af svøberne ved massekommunikation, globalisering og internationalisering, her hvor der bor 0,7% af verdens befolkning, knap 1 promille har vi et sprog som resten af verden ikke forstår en lyd af, det må vi værne om, og gør vi så det???

Bo talte om Benny Andersens Svantes Viser, og vi hørte en "Mudder målet" hvor Benny Andersen bruger et groft og plumpt sprog, for at provokere og vise os, hvor sproget går hen.

Bo kom også ind på de dårlige udtaler i TV mm. Det er svært at høre forskel på kræft og kraft, på ret og rat ect. + direkte talefejl som da speakeren talte om Atollo Polv, eller Hanne i sommerhuset råbte: "stoppen er vasket". Hvad skal vi med alle de fremmedord vi belaster sproget med, nu hedder det ikke udsalg, men outlet, det hedder ikke "bedste sendetid" men prime time, og hvis en institution i Silkeborg Kommune skal have udført en reparation el. lign. skal der indsendes en request. Bo havde hørt en udsendelse i radioen, hvor speakeren omtalte EDB og anden elektronisk databehandling--- Bo undrede sig, og ringede ind til redaktionschefen, og hun beklagede det vrøvl de havde sagt.

Bo sluttede af med at sige, at han var enig med Benny Andersen i at det ikke er en berigelse, at vi behandler sproget så lem-fædigt.

Og selvfølgelig måtte vi nu synge "Vort modersmål er dejligt..."

Alice stod for de "5 minutter" og hun var blevet inspireret af Kim Leines bog "Profeterne i Evighedsfjorden" til at fortælle om Ebbe og hendes tur til Grønland i 1958, hvor de sejlede til Ivigtut—det tog 8 uger, nu 8 dage. De ankom Sct. Hans

aften og blev vældig godt modtaget af den lokale befolkning. Ivigtut er en mineby, med kryolit, og Ebbe havde fået stilling på El-værket.

Alice sagde først blev jeg betaget, så ydmyg og til sidst høj over alt det skønne jeg så.

I bogen om profeterne havde de en ko med om bord for at være sikker på at få mælk, mens Alice og Ebbe havde en mekanisk ko, som ved hjælp af mælkepulver og vand lavede mælk til dem.

Alice fortalte om de 5 dejlige år de havde deroppe og hvor godt de havde haft det med den lokale befolkning.

Alice havde valgt sangen "Langt højere bjerge."

Da der ingen meddelelser var, blev gildehallen lukket og vi forlod den til tonerne af "Petit Fleur" med Sidney Bechet.

Gruppe 2 stod for resten af aftenen og vi blev bænket om flagpyntede borde og fik lækker hamburgerryg, flødekartofler og salat, og til kaffen superlækre lagkager.

I løbet af aftenen stillede gruppen an med "Fup eller Fakta", hvor Alice, Anna og Knud Apel på særdeles overbevisende måde prøvede at få os til at forstå, at netop deres udlægning var den rigtige, der var ord som skummelamt, jernhat, uldrigan, rambakker m.m. og ingen af bordene fik alle 8 rigtige, men bord 1 dog de 7, så de vandt præmien en dejlig æske chokolade, der endda gik lidt på omgang.

Men klokken gik, og Bo takkede gruppen for en dejlig aften, og vi sluttede på vanlig vis med "Nu er jord og himmel stille"--- ja endnu en dejlig fødselsdag - vores 76. var til ende.

Ref. JH

1.Gilde

Mandag 12/01/2015 19.30 Nytårsgildehal

Mandag 16/02/2015 Se Øksen ? Virksomhedsbesøg

2.Gilde

Fredag 16/01/2015 Flere oplysninger følger. Se andet sted i Øksen

Torsdag 05/02/2015 19.00 Lunden Gildehal

3.Gilde

Tirsdag 06/01/2015 18.30 Nytårsgildehal, Lunden, kl. 18.30

Onsdag 14/01/2015 10.00 Udvidet Gildeledelsesmøde hos GK kl. 10.00

Kjellerup

Torsdag 15/01/2015 Nytårsgildemøde. Ægtefæller deltager.

2.GILDE

Adresseændringer pr. 1.12.2014

Vibeke Lass Jensen Frejasvej 65, 8600 Silkeborg
Grethe Mikkelsen Lindeparken 1 C dør 1, 8600 Silkeborg Tlf. 5192 4280

3.Gilde

Ny mail adresse:

Villy Poulsen, Baldersvej 21 villyipoulsen@gmail.com

Gæster i 3.gilde:

Anita Skipper, Bakkevej 8, Bryrup anita.skipper@mail.tele.dk
Leif Skipper Bakkevej 8, Bryrup leif.skipper@mail. dk

Øksen det kommende gildeår.

Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår Øksen udkommer.

	2014/15	
Øksen	Deadline	Udg.
6	12.01.	19.01.
7	23.02.	02.03.
8	07.04.	13.04.

Næste deadline: 12.januar 2015

Øksen nr. 6 udsendes den 19.januar 2015

Indlæg bedes sendt til Niels P.F.Sørensen, Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg
E-mail: npfs@mail.dk

Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail